

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

GEORGES DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE SMET

geboren te Geraardsbergen, de 16 december 1901,
en godvruchtig overleden te Namen, de 11 juni 1961.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

„ Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de
plaats van verkwikking, licht en vrede ver-
lenen. Door dezelfde Kristus onze Heer ”.

(Gebet uit de Uitvaartmis).

„ Geef verkwikking ” na de moeilijke strijd
van het leven en na de misschien noodza-
kelijke kwellingen van het vagevuur.

„ Geef het Licht ” na het dwalen door de
duisternissen van dit leven.

„ Geef Vrede ” want op aarde is er geen
vaste, voortdurende vrede : het leven is een
harde strijd om het bestaan en om de deugd.

Duurbare echtgenote, de goede God roept
mij op, om mij rekenschap te vragen over
mijn leven ; ik stel mijn vertrouwen in zijn
oneindige goedheid en barmhartigheid. Nu
besef ik dat het tijdelijke leven waardeloos
is, tenzij wij het gebruiken om te werken
voor onze zaligheid. Bid voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijven van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën DE CLERCQ en DE SMET.

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel