



Dankbare herinnering aan

Priester Guy DECLERCQ

Ridder in de Kroonorde

Hij werd geboren op 28 april 1929
te Mont-sur-Marchienne, en is in geloof
overleden op 21 juli 2000 te Ronse.

Hij was achtereenvolgens :

Leraar aan het St.-Lievenscollege te Gent
Onderpastoor in de H. Theresiaparochie te Gent
Onderpastoor in de St.-Hermesparochie te Ronse
Pastoor te Erwetegem en Godveerdegem
Pastoor-Deken te Haaltert.

Guy Declercq was een gelukkig priester. Hij heeft het echter niet gemakkelijk gehad! Zijn leven was sterk getekend door ziekte. Meer dan goed was voor zijn gezondheid heeft hij zich flink ingezet voor zijn opdrachten.

Guy was een zeer gevoelige man die van mensen hield. Bij hem mocht iedereen zich thuis voelen. Hij was gastvrij, vredelievend, geduldig en mild in zijn oordeel. Velen gaf hij wijze raad of woorden van bemoediging. Hij was breeddenkend en kon veel relativeren. Het was aangenaam met hem om te gaan.

Op alle plaatsen waar hij gestaan heeft wist

hij zich geliefd te maken. Hij kon mensen inspireren en bevestigen in hun taken. Steeds was hij dankbaar voor alles wat er gedaan werd.

Als deken was Guy begaan met het wel en wee van alle confraters. De goede verstandhouding binnen het decanaat was zijn eerste bekwamen. Door alle confraters was hij oprecht gewaardeerd.

Alle zorg en pastorale inzet putten hem langzaam uit. In Haaltert werd hij ernstig ziek. Zijn onmacht tegenover zijn gezondheidsproblemen werkte ontmoediging in de hand. Hij was toen genoodzaakt op pensioen te gaan.

Velen hadden met hem gehoopt dat hij nog rustige en gelukkige jaren zou tegemoet gaan. Hij is echter nooit degelijk hersteld, maar gleed verder weg in ziekte.

Vrijwel zijn ganse priesterleven heeft Guy kunnen steunen op de trouwe hulp van Yvonne en André. Zij hebben alle lief en leed helpen dragen, ten einde toe. Zij waren getuigen van zijn grootheid en kleinheid. Samen vormden zij, ook destijds met zijn moeder, als het ware één gezin. Guy was daar bijzonder dankbaar voor. Hij wist dat hij het zonder hulp zeker niet aankon.

Heer God, wees nu voor Guy, wat Gij steeds voor hem waart : Een veilige haven, waarin hij nu ankeren kan voor altijd. Amen.

De families Declercq-de Landsheer,
**danken U oprecht voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.**

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.