

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken.
al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn rots, mijn God,
de toekomst die op mij wacht. P.s. 72



Dankbaar gedenken we

ZUSTER IRENEE

Helena De Clercq

Zij werd geboren te Nevele op 12 januari 1909.
Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie
van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo
te Deftinge op 11 juli 1930.
Zij overleed te Deftinge op 14 maart 1992.

De Eerwaarde Heer Marchand,
algemeen directeur.
De Algemene Oversten en de
Zustergemeenschap van Deftinge,
De Familie De Clercq - Van Nevel
danken voor uw gebed en uw bliken van
medeleven.

Heer, Gij die ons hebt geschapen
om deel te hebben aan Uw glorie,
wij zeggen U dank
om Zuster Ireneë, die Gij tot U hebt geroepen.
Ze heeft zich met al haar krachten
in dienst gesteld van haar medezusters
en van de velen die aan haar zorgen werden
toevertrouwd.
Haar innigste geluk was anderen blij te
maken.
Ze hield van haar familie en bad veel voor
het wel en wee van haar dierbaren.
Toen ziekte en lijden haar deel werden,
zag ze vertrouwwol op naar het Kruis.
Wij bidden U, Heer,
dat niets uit dit leven verloren gaat.
Dat alles wat goed was in haar,
in ons mag verder leven.
Geef haar het geluk van Uw nabijheid
en laat haar nu reeds delen in de eeuwige
Paasvreugde.