

*Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.*



Heden is van ons heengegaan

DE HEER

**Henri
DE CLERCQ**

weduwnaar van Mevrouw
Maria GOESSENS

Geboren te Sint-Antelinks op 25 augustus 1926
en er in stilte van ons heengegaan
op 24 februari 1995.

Een mens kan zó getekend zijn door het lijden dat men bij de dood gaat spreken als van een verlossing. Hij is verlost van zijn lijden, maar wij die achterblijven, voelen een gemis dat niet te noemen is.

Na maandenlange kliniek, met alle pijn en miseries, met wat hoop en veel vrees, smeekte hij naar huis te mogen keren, met de hoop dat het daar beteren zou.

Hij was weer thuis; midden zijn kinderen, vrienden en zijn geliefde dieren.

Hij was vergroeid met zijn hof, land en beesten. Hij hield van Gods wijde natuur, met leven en sterven, met zaaien en maaien.

Waar Henri was, was ook Maria, zijn vrouw, niets kon hen scheiden, tenzij dat dom dodelijk ongeluk in de wei. De dood sloeg een groot geluk kapot. Er bleef een wonde die nooit meer genezen zou. Het was Henri niet meer... de veer was gebroken.

Hij zocht zijn troost in de zondagmis, communie en gebed

Hij vond troost bij zijn kinderen, kleinkinderen en pasgeboren achterkleinkind, in de veelvuldige bezoeken van zijn familieleden, de bemoedigende hulp van dokters, verplegend personeel, van bereidwillige geburen, vooral Norbert, die hem dagelijks trachtte op te beuren. Niets kon meer helpen.

Ontmoedigd na jaren gevecht met zichzelf en de ziekten, brak het hart, zodat hij zelfs al zijn weldoeners niet kon bedanken, zelfs geen afscheid kon nemen van hen.

In de stilte van de nacht kon hij alleen maar bidden met de gekruisigde Heer: 'God, in Uw handen leg ik mijn geest, het is volbracht.'

Gustaaf en Erna ROGIERS - DE CLERCQ,
Herman en Marina DE CLERCQ - DE BRUYN,

De kleinkinderen en achterkleinkind,

De families DE CLERCQ, GOESSENS,
VAN DER HOEVEN en VAN GYSEGHEM

danken voor de vele blijken van genegenheid
hen betoond bij hun rouw.