

« Heer Jezus, schenk zijn ziel de eeuwige rust. »



Vroom aandenken aan

DE HEER

HENRI DECLERCQ

weduwnaar van Mevrouw Julia MANDERIJCK

geboren te Avelgem op 18 maart 1905
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 20 februari 1980,
gesterkt door het sakrament der Zieken.

Bestuurslid van de duivenmaatschappij
« De Blauwe Duif ».

Na een schoon en eenvoudig leven is onze dierbare overledene zachtjes naar de Heer gegaan, om te delen in de verrijzenis van de Heer. Want Jezus heeft toch gezegd : « Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij zal in eeuwigheid niet sterven. »

Henri was een eenvoudig en graaggeziene man, gediensig voor iedereen. Hij was een brave man en goede gebuur die iedereen met rust liet maar die altijd gereed was om een plezier te doen of om een handje toe te steunen waar het nodig was. Hij is altijd een harde werker geweest die gebeuld en gespaard heeft voor vrouw en kinderen, van wie hij zoveel hield. Nooit was het hem te veel of te lastig als het maar was voor hun geluk en welzijn.

Doch de laatste jaren had hij het wel lastig. Veel lijden en innerlijk verdriet heeft hij verzegen en verdoken. Hij wilde de zijnen niet meer last aandoen dan nodig was.

Als gelovig mens heeft hij zeker nu en dan gebeden om het zware kruis van zijn leven te kunnen dragen en het leven te aanvaarden zoals het hem gegeven was, hoe moeilijk het soms ook was.

Vandaag doet het ons dan ook pijn te moeten afscheid nemen van deze goede vader en ingoede man. Doch als gelovige mensen bidden we heel oprecht : opdat God vader zou opnemen in zijn oneindige barmhartigheid, hem zou vergeven wat verkeerd was en zou aanvullen wat nog onvolkomen was in zijn leven, om hem dan te laten delen in de eeuwige vreugde van de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en trots, mijn zorg en kommer. Dank voor uw kinderlijke genegenheid, voor uw goedheid en gediensigheid voor mij. Dank voor de steun, die ge geweest zijt voor mij de laatste jaren. Het heeft me zo'n deugd gedaan. Blijf nu eensgezind met elkaar en vergeet mij niet in uw gebed.

Dierbare familie, vrienden en geburen, dank voor uw vriendschap en genegenheid; wees mij in uw gebed indachtig.

Baziel en Lucrèce Wambeke - Declercq
en dochter,

Lucien en Julienne Declercq - Vanneste
en kinderen,

De families Declercq - Deweer - Manderijck -
Dewitte,

danken U om uw gebed en gewaardeerd
medeleven.

Druk G. Verriest