

God is Liefde !



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Irène - Maria DECLERCO

geboren te Everbeek op 29 oktober 1889 en er godvruchtig overleden op 26 juli 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Vereremerkt met het Burgerlijk ereteken 1e klas met de Gouden Palmen der Kroonorde en verscheidene andere eretekens Voorzitster van de C.O.O.

Lid van de Vrouwengilde, de St.-Jozefsgilde, het Rode Kruis, de Sportclub en van beide Muziekmaatschappijen van Everbeek.

De grootste schat die iemand kan achterlaten is niet de rijkdom, maar wel de herinnering aan deugden en goede werken.

Deze vrouw heeft zich niet gebonden aan een man of kinderen. Zij was een vrije vrouw om voor allen een moeder te kunnen zijn. Zij was actief in parochiale en caritatieve werken, maar vooral nog muntte ze uit in stille dienstvaardigheid bij ouden, zieken en noodlijdenden. Zij reisde graag en veel. Zij genoot van het leven en liet de anderen mee genieten.

Zulk een vrouw was evangelisch ; zij vindt nu haar vertroosting bij God en haar naam wordt in ere gehouden bij ons allen.

Beminde broeder, schoonzuster, neven en nichten ik had u innig lief. Moge de goede God U rijkelijk belonen voor de goede zorgen waarmee gij mij dag en nacht hebt omringd gedurende mijn ziekte. Bidt voor mij allen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De familie DECLERCO-DELAETTE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.