

Vader, wij danken u voor alle liefde en zorgen.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

IVO DE CLERCQ

weduwnaar van Mevrouw
IRMA DERNAUCOURT

geboren te St.-Maria-Lierde, op 8 januari 1902
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Oprakel, op 3 augustus 1985, nadat
hij de Pauselijke zegen en het sakrament van de
Ziekenzalving ontvangen had.



**De families DE CLERCQ, DERNAUCOURT,
OTTE en D'HONDT,**

danken u voor uw blijken van christelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Na een lang leven van diep beleefd geloof,
van een stipt volbrengen van zijn plichten als
echtgenoot en vader, van een zeer sterk mee-
leven met elke familiegebeurtenis, bracht een
kortstondige ziekte hem weg uit de hem zo
vertrouwde kring van zijn kinderen.

Meer innerlijk dan lichamelijk lijdend kon men,
biddend, over deze door ziekte getekende man
getuigen :

« Beproeving die hem heeft bezwaard,
hij heeft ze, Heer uit Uw hand aanvaard,
en stil zijn strijd gestreden ».

Door zijn landbouwersberoep heeft hij zeer
nauw mogen samenwerken met de Schepper van
de aarde. De zaaitijd en de oogsttijd, met daar
tussenin het zorg dragen voor planten en vruch-
ten, zijn landman zijn heeft hem geleerd dat God
alles met wijsheid en goedheid geschapen heeft.
Om een deeltje van die wijsheid moet hij wel
gebeden hebben om zijn gezin door het leven
te leiden en tevens elk van zijn kinderen naar
een toekomst te brengen waar ze als mens en
als christen hun man zouden kunnen staan. En
deze zorgzaamheid wist hij in te kleden in een
ware vaderliefde, zodat hij misschien wel een
strengere vader, maar zeker een goede vader is
geweest. Tijdens zijn levensavond aanzag hij het
dan ook als het grootste geluk voor hem dat al
zijn kinderen goed overeen kwamen en gelovige
mensen waren gebleven.

« Goede vader, wij danken God dat wij u zo
lang in ons midden mochten behouden. Wij dan-
ken u om uw werk en uw kommer om ons. Wij
danken u om de wijsheid waarmee gij ons in het
leven zijt voorgegaan, om de mildheid van uw
hart, die we van dag tot dag meer mochten on-
dervinden. Moge God u Zijn Eeuwige Vreugde
schenken in 't bijzonder van ons moeder en ons
zusters die u zijn voorgegaan ».