

Dierbaar aandenken aan

De Heer Jan DE CLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw Irma NEMEGEER

Geboren te Lotenhulle de 21 juli 1891
en godvruchtig overleden te Pittem
de 28 juni 1979,
gesterkt door het Ziekensakrament.

Vader is gestorven.
Zijn werk was af,
zijn ziel gereed,
't was tijd,
hij moest naar God,
de Goede Herder heen.

De hele streek
was hem bekend,
zijn schapen heeft hij
er doorheen geleid,
't gewonde dier
heeft hij verzorgd, ze allen
veilig thuis gebracht.

Wanneer hij sprak,
dan moest je luisteren.
Hij kende 't leven
en sprak met wijsheid.
Hij had geleerd
in alles God, de Heer,
aan 't werk te zien.

Dat God hem
na zijn lange tocht
doorheen dit leven

welkom mag heten
en hem om zijn goede zorgen
voor wat hem was toevertrouwd
met overvloed beloont.

Mijn goede vrouw,
Van harte dank
voor je stille trouw
en voor je vele goede zorgen,
Vaarwel, houd goede moed
ook bij de Heer
blijf ik met jou begaan.

Mijn kinderen en kleinkinderen,
Houd dan in eer
wat vader en moeder u leerden ;
Wees goed voor hen
die uw hulp nodig hebben
en maak ook tijd voor God
die alles leven doet.

Dierbare familie en vrienden,
't Was goed bij u te zijn,
er was nog veel
dat ik u zeggen wou
maar God riep mij
tot 't eeuwig leven waar wij
elkander terug zullen zien.

Irma NEMEGEER,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De Families DE CLERCQ, VAN PARIJS,
NEMEGEER en VAN RYCKEGHEM,
danken U om de gebeden en deelneming.

rouwdienst desmet - pittem.