

Welgevallig is de sterveling
die nooit in kwade wegen ging
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht.

G. G.



Blijf met een vroom gebed indachtig de ziel van

DE HEER

Jan-Baptist DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

IRMA MELKEBEKE

geboren te Hundelgem de 10 april 1902

en er onvoorzien in de Heer ontslapen de 26 mei 1971,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De gevouwen handen omheen het kruis op zijn
doodsbed waren de trouwe weergave van het leven
van onze geliefde vader : het leven van een voorbeeldig
kristen die bidden kon en hard gewerkt had voor
het welzijn van de zijnen, en die van dat werk een
gebed maakte dat aangenaam moest zijn aan God.

Hoe onverwacht ook gekomen, de dood vond hem
gereed. De dierbare overledene was immers een door
en door rechtvaardig man, die zijn leven lang God
trouw diende en bij iedereen geacht werd om zijn
rechtschapenheid en de adel van zijn karakter. Zijn
vriendschap was ongeveinsd, zijn vroomheid zonder
veel vertoon, zijn geloof eenvoudig maar diep en op-
recht. Wij mogen ons dan ook bedroeven zulk een
vader te hebben verloren, maar veel meer mogen wij
ons verheugen zulk een vader te hebben gehad.

Hemelse Vader, neem nu onze aardse vader op in de
glorie van Uw Paradijs. Laat het goddelijk leven, dat
Gij hem hebt geschonken en dat hij gestadig heeft
ontwikkeld, nu ten volle openbloeien. Laat hem van
bij U zorg dragen over ons, opdat wij hem waardig
zouden zijn en in zijn spoor gaan.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden,
niettegenstaande onze veelvuldige beproevingen heb-
ben wij bij elkander het betrekkelijk geluk, dat de
wereld geven kan, gevonden. Onderwerp u met mij
aan Gods ondoorgroendelijke raadsbesluiten. Ik dank u
voor uw genegenheid en zorgen. Nog kunnen wij voor
elkander leven ! Gij zult voor mij bidden opdat Gods
barmhartigheid mij in Zijn glorie zou opnemen. Ik bid
voor u opdat ge deze beproeving in onderwerping
zoudt dragen en in trouwe liefde tot God hoopvol
zoudt leven tot het uur van eeuwig terugzien in de
hemel. De Heer zegene u en vervulle u met liefde
jegens elkander, zoals ik altijd vol liefde was voor u.

Mevrouw Jan-Baptist De Clercq,
geboren Irma Melkebeke.

Heer en Mevrouw Hubert Uytterhaegen-De Clercq,
Heer en Mevrouw Hector De Clercq-Kellens,

De families De Clercq, Melckebeke,
Coppieters en Cansse

**DANKEN U VAN HARTE VOOR
DE BLIJKEN VAN KRISTELIJKE
DEELNEMING EN GEBEDEN.**

MELCKEBEKE ZOTTEGEM