

Als je grote dingen ziet van mensen
dan weet je dat ze pijn gehad hebben.



Wij zijn dankbaar om het leven van

JEAN-PAUL DE CLERCQ

echtgenoot van VIVIANE VAN DEN BRANDE.

Geboren te Kortrijk op 28 januari 1951
en overleden te Lokeren op 31 juli 1983.
Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

—
Papa,
jouw geluk bestond in kleine dingen :
een bloem, een vogeltje was al genoeg
om je 'n gelukkig mens te voelen.
Dat maakte jou
een goede vader,
'n man om van te houden.
Je dacht niet aan jezelf,
je wilde altijd helpen.
Waarom werd jij uitgekozen ?

Je wist wat je te wachten stond,
maar optimist bleef je.
Op je lijdensweg
gaf jij ons moed
en dacht aan morgen
hoe het zijn zou zonder jou
en of we het wel redden zouden.
Waar haalde jij
die grote kracht vandaan ?

Papa,
Tom zal je missen.
Hij was jouw trots
en voor de toekomst die jij hem droomde
zal ik proberen zorgen.
En ons Joke.
Ze zal zich nooit meer
bij «hare papa» knuffelen.

Papa,
dank je
voor die korte tijd.
We hebben er het beste van gemaakt,
hem samen heel intens beleefd.
Kort was het
maar mooi en goed
en onze liefde sterk -
te sterk misschien,
want «ze» hebben er
een einde aan gemaakt.
Zal je voorgoed onvindbaar blijven,
verstrooid op de wind ?

Tegen bijna beter weten in
stel ik mijn hoop op jou
want sterk als de dood
is de liefde.

**De families De Clercq, Van den Brande,
Demuyneck en De Kegel**

danken U van harte voor uw deelneming in
hun rouw.

Begr. Van Rumst, Brugstr. 92, Lokeren - 48.37.92