

« Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid  
Hij had de zware last op zich geladen  
een eerlijk man te zijn in woord en daad »  
M.G.



GEDENK IN GEBED

D E H E E R

**JOS DE CLERCO**

echtgenoot van  
**Mevrouw Mariette VAN HAESDONCK**

Beheerder van de  
drukkerij en het weekblad « De Beiaard ».

Geboren te Zottegem op 7 april 1924 en god-  
vruchtig overleden te Gent op 2 maart 1980.

Gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

« Daarom breek ik uit in tranen  
want dagen van ellende  
houden mij in hun greep. »  
Job, 30, 16

« Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :  
Wees gerust, Ik ben het. Vrees niet. »  
Mat., 13, 27

« Bescherm wat Uw eigen hand heeft geplant,  
het stekje dat Gij hebt gekweekt. »  
Ps., 80, 16

« Hij sprak : wie in Mij gelooft zal leven  
ook al is hij gestorven. »  
Joh., 11, 25

« Toen zeiden ze tot elkaar :  
Brandde ons hart niet in ons  
zoals Hij onderweg met ons sprak. »  
Lc., 24, 32

« God weet hoe vurig ik naar u allen verlang. »  
Fil., 1, 3

« Moge de Heer u overvloedig doen toenemen  
in liefde voor elkaar en voor alle mensen  
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. »  
1 Tess., 3, 12

« De liefde vergaat nimmer ! »  
1 Kor., 13, 8



oremus 1

Mevrouw Mariette Van Haesendonck,

zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Paul De Clercq-Anrijs,

De Heer Toon De Clercq en verloofde Mej. Martine De Bie,

De Heer Pieter De Clercq,

Meijster Greet De Clercq,

zijn kinderen;

Stefaan De Clercq,

zijn petekind;

De families De Clercq, Van Haesendonck, Haegeman, Van Orgevalle,  
Cousy en Blancke;

Het Personeel en de Medewerkers van « De Belaard »;

**danken.**