

Stort in ons, Heer, de geest van Uw Liefde en maak ons één van hart!

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## JOZEF DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

**IRMA DE ROECK**

geboren te Erwetegem, op 18 oktober 1894 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 30 januari 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Ere-Voorzitter van de N.S.B. St.-MartensLierde.  
Oorlogsinvalida - Vuurkruiser 1914-1918.  
Vereerd met verschillende eretekens.



De families **DE CLERCQ, DE ROECK,**  
**MEULENIJZER** en **MATTHIJS,**

danken u erkentelijk voor alle blijken van medeleven in hun rouw.

Meer dan een halve eeuw geleden werden in ons duurzaam St.-Martens-Lierde, op de huwelijksdag, twee jonge levensbomen dicht bij elkaar geplant. Toen was het de levenslente, in zich dragend de hoop op rijke vruchtbaarheid. Gevoed en gekoesterd door christelijke huwelijksliefde groeiden zij samen uit. Gezegend door Gods zomerzon en samen sterk in de herfstjaren brachten zij hun vruchten voort, waarvoor zij samen het beste van zichzelf gaven.

Vader's volwaardige inzet beperkte zich niet tot eigen gezin maar wist volop te ontplooiën in zijn zorg om zijn strijdmakers, waarvan het aantal jaar na jaar kleiner werd. Bewust van eigen ouderdom en trefbaarheid heeft hij, gesterkt door de voortdurende zorg van echtgenote en kinderen, in volle overgave zijn levensoffer verenigd met dat van zijn overleden vrienden... om met stervende lippen en zwakke stem ons nog te laten verstaan... « ook dit nog ter ere Gods. »

Vader, de wakende zorg van echtgenote en kinderen, die onmachtig maar met pijnlijk hartzeer rondom U stonden, bewees heel goed wat Gij Uw leven lang voor hen zijt geweest. Samen met Uw kleinkinderen, familieleden en vrienden gaan zij voor U over de dood heen, doen wat het afsterven niet kan beletten, zij gaan dankbaar voor U bidden, een blijvende steun zijn voor moeder, door hun eensgezinde hulpvaardigheid.

Vader, gij vindt geen woorden genoeg om allen die U in de kliniek te Brakel bijstonden, uw dankbaarheid te tonen. Ook zij rekenen erop dat Gij ook voor hen spoedig een hulp zult zijn door uw voorspraak bij de Heer. Daarvoor bidden wij nu samen in deze afscheidsdienst: « Gedenk Heer, uw dienaar Jozef en schenk hem de eeuwige rust ».