

Toen het avond werd, zei Jezus tot zijn leerlingen: "Kom, laat ons naar de overkant gaan." Mk. 4. 35

†

Dankbaar gedenken wij
de heer

JOZEF DE CLERCQ

echtgenoot van
Yvonne Menschaert

geboren te Ophasselt op 10 oktober 1911 en van uit de O.-L.-Vrouwkliniek te Aalst zijn Verrezen Heer tegemoetgegaan op 2 juni 1988, gezalfd met de H. Olie in "extremis." Oudstrijder en kriegsgevangene 1940 - 1945

Het leven breekt af als een droom in de ochtend, kortstondig is het als gras op het veld.

Voor ons is de weg door het leven een raadsel.

Voor God is onze levensloop helder en klaar. Hij kent het begin, bepaalt het einde.

Nog toekomstplannen makend en bezorgd om zijn familie is Jef plots van ons heengegaan.

Hij stelde gans zijn leven in dienst van anderen, begaan met de mens, dier en natuur. Het was een diep vroom en christelijk man, getekend door een zwaar leven.

Steeds in de weer om goede raad te geven en oprecht van hart was hij, tot op het

moment dat de Heer hem bij zich geroepen heeft, zonder pijn maar zo onverwachts...

Als een gelovig mens, met een groot vertrouwen in O.-L.-Vrouw, heeft hij gedurende de laatste jaren van zijn leven, samen met zijn huisgenoten, veel gebeden.

Heer, ondanks de droefheid in ons hart, danken wij U voor alles wat wij langs Jef mochten ontvangen.

Yvonne, dank voor die 50 jaren samenleven. Zorg jij nu verder voor onze kinderen en waak over hen. Ik zal je blijvend bijstaan, en tot weerziens hierboven.

Kinderen, nu zijn jullie verantwoordelijk voor jullie moeder. Zorg voor haar, en hebt elkander lief.

Mijn vrienden, ik leef verder in jullie herinnering.

Bidt voor mij, en tot weerziens bij de Heer.

"Hoe dieper de smart in uw wezen kerft, hoe meer vreugde ge kunt bevatten.

Wanneer ge blijde zijt, schouwt dan diep in uw hart en ge zult zien dat enkel wat U smart gegeven heeft, ook vreugde brengt.

Wanneer ge verdrietig zijt, blik dan opnieuw in uw hart, en ge zult zien dat ge weent om wat U vreugde schonk."

Kahil Gibran

De families De Clercq, Menschaert

De Mulder en Van Den Bossche
danken U voor uw christelijk
medeleven en gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem