

†
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Jozef DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DAMME

geboren te Nederename op 21 september 1919, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 3 april 1974, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Bij het pijnlijk en te vroeg afsterven van onze geliefde echtgenoot en vader, kunnen wij niets anders dan bidden met onze moeder de H. Kerk :

« O genadige en barmhartige God, wij smeken U ootmoedig de ziel van uw dienaar vergiffenis te schenken. Gij hebt hem uit dit leven geroepen : dat uw engelen hem naar het hemels vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofde de pijnen der hel niet zou lijden door van U gescheiden te worden, maar de eeuwige vreugde moge bezitten, door Kristus, onze Heer. Amen ».

Hij heeft steeds gewerkt voor het welzijn van zijn gezin, hij waakte over alles en heeft zijn brood niet in ledigheid genut.

Lieve echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, heb dank om de grote liefdevolle genegenheid, waarmee gij mij steeds hebt omringd. Vaarwel en blijf mij indachtig in uw gebeden. Blijf moeder bijstaan en troost U in de gedachte van een blij weerzien in de hemel.

Beste vrienden en kennissen, uw gebed zal mij een teken zijn van uw trouwe vriendschap.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Mw Jozef DE CLERCQ-VAN DAMME,
zijn echtgenote ;

Hr en Mw Eric DE CLERCQ-MORNIE,
Hr en Mw Ant. DE CLERCQ-BAUTERS,
Hr en Mw André BAUTERS-DE CLERCQ,
zijn kinderen ;

Jonge Heer Kurt DE CLERCQ,
Jonge Juffer Nathalie DE CLERCQ,
Jonge Heer Chris BAUTERS,
zijn kleinkinderen ;

De families DE CLERCQ, PIJCKE,
VAN DAMME en VERGUCHT,

danken U voor de bliken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine