

†

Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

Jules DECLERCQ

geboren te Everbeek op 31 juli
1907 en er godvruchtig overleden
op 29 april 1980, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een rechtgeaard mens was hij en
ongeveinsd onder een soms ruwe
schors. De grond heeft hij bewerkt,
gezaaid en geoogst. Als wijze man
stond hij op zijn akker, God dankend
voor de zon en de regen die vrucht-
baarheid schonken. Zo is hij stil en
onopgemerkt als hij geleefd heeft,
tot zijn Heer teruggekeerd. « Kom
nu getrouwe en treed binnen in de
vreugde van de Heer ».

Bidden we nu tot God, de Heer
van leven en dood, dat Hij deze
overledene genadig weze en hem lo-
ne in eeuwige rust en vrede.

Mijn dierbare familie, broer en zus-
ters, ik dank U voor wat ge voor
mij geweest zijt, voor wat gij voor
mij gedaan hebt. Bidt tot God dat
Hij mij opneme in het hemels Va-
derhuis.

Ook gij mijn vrienden en geburen,
dank ik om uw genegenheid. Denk
nog eens aan mij in een vroom ge-
bed.

H. Jozef, patroon van de goede
dood, bid voor ons.

De families Declercq-Cosijns,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek