

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIE DE CLERCQ

weduwe van

Mijnheer Petrus HOLDERBEKE

geboren te St. Maria-Lierde, den 13 September 1876
en er godvruchtig overleden, den 27 December 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Ze was vrouw van vast geloof, eenvoudige en godvruchtig, deftig en rechtvaardig, dienstwillig en aan den godsdienst verkleefd. Iedereen beminde en eerbiedigde haar. Haar aandenken zal in zegen zijn.

Job.

Gansch onderworpen aan Gods H. Wil, zag zij de dood zonder vrees naderen en ontsliep zacht in den Heer.

Hare dood, ware weergalm van haar leven, was kostelijk in Gods oog.

Gij allen, bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor al hetgeen gij voor mij hebt gedaan, de goede God zal 't u loonen en ik, zal van uit den Hemel voor u bidden.

Weest gij mij ook indachtig in uwe gebeden.

R. I. P.

De familiën DE CLERCQ en HOLDERBEKE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.