

Heer, leg in onze betraande ogen wat licht van  
Uw goddelijke troost.



Laten wij bidden voor de ziel van  
de Heer

**Kamiel DE CLERCQ**

Echtgenoot van Mevrouw

**Alice D'HOKER**

Lid van de godvruchtige Genootschappen  
der parochie.

geboren te Erwetegem, de 18 Januari 1908  
en er godvruchtig overleden,

de 13 December 1955,

gesterkt door de H.H. Sacramenten

Heerlijke horizons ontplooiden zich in onze  
toekomststromen vol licht, blijheid en stralend ge-  
luk... ach alles is als een kaartenhuisje ineengestort.  
Voor onze betraande ogen rijst een grafheuvel aan  
de voet van een dodenhuis. Wij hoopten, o Heer,  
baden en smeekten; gerimpelde vingers zowel als  
zuivere kinderhanden waren tot U gereikt en  
smeekten : « Leven ». Wij wilden redden en riepen  
kennis en wetenschap ter hulp maar de dood kwam  
des te haastiger... ach God, Gij alleen kunt deze  
wonde helen want geen mensenhulp kan ze ver-  
zachten.

Daarom mijn duurzame echtgenote bij het kwel-  
lende leed dat uw hart openrijt vouw deemoedig  
de handen en bid... gelijk ik heb gebeden toen mij  
de werkelijkheid werd bekend gemaakt. God, Die  
mij sterkte gaf, zal ook uw troost en steun wezen.  
Zie ons kind aan.. wees sterk voor hem, de Voor-  
zienigheid laat U eens in hem, het ons nu ontnomen  
geluk weërvinden. Gedenk U mijner. - immer blijf  
ik samen met ons ander kind, in trouwe liefde  
wakend naast

Mijn lieve jongen, mijn vreugde, mijn levens-  
droom. Hoe pijnlijk reeds moet uw kinderhart on-  
dervinden dat alle aards geluk zo broos is en  
onbestendig. Ik heb me niets ontzien voor uw  
christelijke opvoeding. Blijf dan ook vroom en  
deugdzaam... wees de troost van uw diepbedroefde  
moeder, vader waakt en bidt voor u tot wie zijn  
laatste gedachten zijn gegaan.. gedenk hem dan  
ook al de dagen uws levens.

Brave vader, goede moeder wat is de avond  
van uw leven toch somber en zwaar beproefd,  
Beziet het beeld der Moeder van Smarten. Ik weet  
wat gij voor mij gebeden, geofferd en geleden  
hebt... mijn kind zal u mijn dank betuigen... dra  
vinden we elkander voor immer weer.

Duurbare broers, zusters en familieleden, vrienden  
en werkmakers de blijken uwer genegenheid heb-  
ben mij zo dikwijls ontroerd.. dank U.. troost en  
steunt mijn wenende echtgenote en kind Bidt voor  
mij. Vaarwel... vaarwel allen.: tot blij weerziens  
bij den Heer. H. Barbara, patrones der mijnwerkers  
spreek voor hem ten beste.

Bidt de 4 akten,

---

Mevrouw Kamiel DE CLERCQ geboren Alice  
D'HOKER zijn echtgenote  
Mijnheer Aimé DE CLERCQ zijn zoon  
De familiën DE CLERCQ, D'HOKER, WAL-  
RAET en BEKÉ,  
danken U voor uw deelneming en gebeden.

Uitg. koster, Erwetegem.