

De mens, die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods Wil, ontslaapt in vrede! *H.Lig.*



ZALIGE GEDACHTENIS

van zaliger Mijnheer

Karel Lodewijk De Clercq

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE HENDRICKX

geboren te Denderboutem, de 26 Juni 1892 en
de 10 Maart 1950 godvruchtig overleden te Dender-
leeuw, voorzien van de genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Gelukkig zij die in God gelooven
Als zulke wonden 't harte slaan;
't Is de Schepper van hierboven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Guido Gezelle

Steeds arbeidzaam, in gelovig vertrouwen en
in blijdschap van hart, - de blijdschap der kinderen
Gods - was hij een voorbeeld voor iedereen. Daar-
om, beste Familieleden, weest niet bedroefd; ver-
trouwt op God en blijft Hem trouw. Hij verlaat nooit
de zielen die Hem liefhebben, die zuiver leven en
Hem oprecht zoeken en behagen.

De Heer heeft hem gelouterd in een langdurige
ziekte, die hij met veel geduld verdroeg: geen
klacht kwam hem over de lippen; God en de dood
had hij altijd voor ogen; de dood heeft hem niet
verrast.

Mijn lieve Echtgenote, lieve Kinderen, Broers,
Zusters en Familieleden, de slag kan zwaar vallen
en de scheiding hard, maar God wil het. Leggen we
ons deemoedig neer bij zijn wilsbeschikking; het
strekke ons tot heil. Bidt opdat mijn ziel aan God
verhage. Weldra zijn we weer samen in de hemel.

Allerzoetste Jezus, wees voor mij geen Rech-
ter, maar een Zaligmaker. *300 d. afl.*

Mevrouw Weduwe Karel-Lodewijk DE CLERCQ,
geboren Marie HENDRICKX,

zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Jozef VAN DURME - DE CLERCQ en zoon,

Heer en Mevrouw Armand WELLEKENS - DE CLERCQ,

Heer Pierre DE CLERCQ,

Juffrouw Emilienne DE CLERCQ,

zijn kinderen en kleinkind;

De familiën

DE CLERCQ, PELEMAN, HENDRICKX en TASSENOY,

danken U voor uw deelneming en gebeden.

Drukk. St. Amandus - Denderleeuw