



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Livinus DE CLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw

Octavie WALRAET

geboren te St Lievens-Esse de 14 augustus 1871 en
godvruchtig overleden te Erwetegem
de 17 maart 1958,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wie onberispelijk is van wandel en van recht-
schapen gedrag; wie in zijn hart waarheid spreekt
en met zijn tong niet lastert; wie zijn naaste geen
kwaad doet, maar eert wie God vreest; die zo
doet, wankelt niet in eeuwigheid. (Ps. 15)

Doe uw best om zo te leven, dat ge in het uur
van de dood meer reden hebt om u te verblijden,
dan om onrustig te zijn. (Navolging Xpi. I, 23)

God, die ons vader en moeder leerde kennen,
ontferm U goedgunstig over zijn ziel, vergeef zijn
zonden; en doe ons ook hem weerzien in de vreug-
de van het eeuwig licht. (Mis der overledenen)

Mijn beste vrouw, mijn beste kinderen en klein-
kinderen, «gij zijt mijn blijdschap en mijn kroon.
Staat vast in de Heer...» (St Paulus). Vergeet het
voorbeeld van vader niet en bidt voor mij.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.



Mw Octavie WALRAET en hare kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De familiën DE CLERCQ, WALRAET, GEERTS
en VAN DER EECKEN

DANKEN U van harte voor Uw blijken van
deelneming en gebeden.

Uitg. Cyriel De Backer, Erwetegem