

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Louise DE CLERCQ

Echtgenote van Mijnheer

REMI VAN HOOLAND

geboren te Ophasselt op 30 november 1887
en er godvruchtig overleden, 2 februari 1960.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

Op Lichtmis, opdracht van Jezus aan zijn
hemelse Vader voor de verlossing van het mens-
dom, heeft zij het offer van haar leven gebracht
tot geestelijk welzijn van haar geliefde kinderen.

Haar rechtschapen gemoed, haar openhartig
karakter wonnen haar de genegenheid van al
wie met haar omgingen. Zij was medelijdend
voor de noodwendigheid van anderen; haar
gedachtenis blijft in zegen.

Mijn beste man, ik heb u niet meer kunnen
spreken; ik had u willen vragen: "Wees sterk
door 't geloof, vergeet mij niet in uw gebeden."

Dierbare kinderen, ge verliest de kostelijkste
schat op aarde: uw moeder. Vaartwel. Hebt
dank voor uw genegenheid en zorgen. Bewan-
delt het rechte pad; eert uw vader en bemint
elkander; troost u bij de gedachte van 'n blij
wederzien. En gij mijn familieleden, gedenkt
mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De familiën

DE CLERCQ,
VAN HOOLAND,
DE HENAU en
DE CLERCQ

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN
KRISTENE DEELNEMING EN GEBEDEN BIJ HUN
SMARTELIJKE ROUW

DANKEN U HARTELIJK.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.