

God gaf, God nam, Gods heilige Naam zij  
gezegend.



Gedenk in uw gebeden de Ziel van

Mevrouw

**LUCIE DE CLERCQ**

echtgenote van de heer  
**JOZEF VAN DURME**

geboren te Denderleeuw op 11 september 1921 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch zieken-  
huis te Gent op 22 augustus 1969,  
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der  
Stervenden.

«Heer gij neemt het leven niet van ons af,  
gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw  
woord; en als ons aardse huis - «ons lichaam» -  
afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats  
voor ons bereid in uw huis, om daar voor  
goed te wonen.

Want LUCIE was een zeer eenvoudig en diep  
gelovig mens, rechtschapen en waarheidslie-  
vend.

Daarom zal de Heer tot haar zeggen : «Welaan  
gij goede trouwe dienaress, treed binnen in de  
vreugde van uw Heer.

Mijn duurzame echtgenoot, het is een pijnlijk  
gebeuren voor u en onze kinderen.

Bemint elkander en leeft zo alsof ik alle dagen  
in uw midden was. De herinnering aan uw  
moeder zal een sterke steun zijn in de verdere  
dagen van het leven.

Hebt dank voor uw liefde en genegenheid en  
gedenk mij steeds in uwe gebeden.

Beminte familieleden en vrienden ons scheiden  
is geen eeuwig afscheid; maar een tot blij  
wederzien bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid

---

**De families : VAN DURME - DE CLERCQ  
HENDRICKX - LEYS**

danken U om de gebeden en blijken van chris-  
telijke deelneming.

---

Drukkerij DE BRUYN Herman Denderleeuw