

Afscheid nemen van iemand,
is het moeilijkste wat er is.
Men leert het nooit...
maar toch raakt men er niet aan gewend.

(A.D.T.).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Marcella, Camilla,
Emma DECLERCQ**

weduwe van de Heer
Oscar SPITAELS

geboren te Schorisse op 9 mei 1922 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 2 augustus 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G.

Moeder is niet meer. Zachtjes na een korte,
maar meedogenloze ziekte is zij van ons
heengegaan: zonder morren, zonder klagen.

Onopvallend heeft zij geleefd, het leed
en de pijn van de alledaagse dingen dragend,
beseffend dat het zo moest, omwille van de
kinderen en de mensen rondom haar. Het ver-
lies van haar echtgenoot hebben het haar
niet gemakkelijk gemaakt. Maar toch, in goede
en kwade dagen, konden we altijd bij moeder
terecht.

Haar grenzeloze bezorgdheid en het bekom-
merd zijn om het welzijn van haar kinderen
en kleinkinderen, dat gevoel zullen we nu
moeten missen.

Liefste mama, nu het grote moment voor u
voorbij is, de ogen gesloten zijn en de stilte
van de dood is ingetreden, vinden wij geen
woorden voor wat ons overkomt. Heb dank
voor het leven en de liefde waarmee je ons
hebt grootgebracht.

Bemide kinderen en kleinkinderen, de dood
heeft ons gescheiden, maar ik blijf met u
en zal u al mijn liefde blijven toedragen.
Wees goed en help elkaar zoals ik dat steeds
voor jullie heb gedaan.

Heb dank nog voor de zorgen en de ge-
negenheid die je mij hebt betoond.

Blijf mij allen indachtig in uw gebed.

O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid
voor mij.

†

**De families DECLERCQ, SPITAELS,
VANLIEFDE en MEERSCHAUT,**

zijn U zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49