

Zo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken zal ik er niet meer zijn.
(Joh. VII, 21)



DANKBAAR AANDENKEN
EN EEN VROOM GEBED
VOOR MEVROUW

Maria DECLERCQ

weduwe van de heer Remi BUYDENS

geboren te Oprakel op 31 juli 1889 en stil en zachtjes in de Heer overleden op 23 januari 1986.
Begeleid door het gebed van de Kerk.

Ons hart is bedroefd maar tevens voelen we ons dankbaar en fier omdat we zo een moeder hadden gekregen en zolang in ons midden hebben mogen bewaren.

Eenvoud, goedheid, vriendelijkheid, dienstvaardigheid, straalden uit dit lang en gevuld leven. Moeder heeft een leven gekend van vroeg en hard werken en zorgen voor haar man en kinderen. Zij heeft het stille geluk gekend van een schone oude dag, meelevend met de vreugden van haar huisgenoten, familie en bureu, ook met de rouw en droefheid in eigen familie, met kennissen en geburen, waar zovelen in de laatste jaren haar zijn voorgegaan.

Moeder was altijd blij en dankbaar voor wat haar huisgenoten, familie en vrienden haar schonken en gelukkig waar ze een wederdienst kon verlenen of iemand kon helpen.

Als een gelovig mens, heeft ze de laatste jaren godvruchtig de hoogdag ontvangen bij de feesten van het kerkelijk jaar. Nu haar leven beëindigd is

danken we de goede God voor alles en bidden we voor haar zielerust bij de Heer nu voor altijd. We weten dat onze doden leven en zullen verrijzen.

Mijn dierbare, dochter Adrienne, alle familieleden en kennissen mijn oprechten dank voor alles. Moge de Heer U vertroosten en versterken in die droeve dagen. Hij zegene en beware U. Tot wederziens !

Namis op zondag 9 februari 1986 te 10 uur in de Sint-Martinuskerk te Oprakel.



Mijnheer en Mevrouw Hector Buydens-Roeland Simonne, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Roger Buydens(†)-De Staercke Angèle, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Hector Goeffers(†)-Buydens Adrienne, kinderen en kleinkind,

De families

Declercq - Marrez - Buydens - Haegeman,

danken u

voor de gebeden en deelneming in de rouw.