



In de vrede van Kristus
ruste de vrome ziel van Mejuffer

MARIE-ELISE DE CLERCQ

geboren te Deftinge de 29 november 1884 en er
zacht in de Heer ontslapen de 29 november 1965,
stichtend voorbereid door het ontvangen van de
HH. Sacramenten der zieken.

"Wij danken U, Heer, omdat Ge ons zulke schone
zielen hebt geschonken, om in dienst van de naasten-
liefde een verheven taak te volbrengen".

Stil en eenvoudig heeft ze zichzelf vergeten om
aan anderen te denken. Altijd aan het werk, het hart
vol medelijden, is ze door het leven gegaan, benauwd
iemand pijn te doen of iets niet goed genoeg af te
werken. Haar godsvrucht droeg de stempel van haar
leven : ongekunsteld, zeer actief voor het goede, vol
ijver voor hare God en Zijn Kerk.

In kalmte en gelatenheid heeft ze de harde be-
proeving doorstaan die het offer van haar leven heeft
gevraagd. Zacht is ze heengegaan naar de hemel, om
er de volle beloning te ontvangen voor al het goede
dat ze op de wereld gedaan heeft. "De Heer geve
haar de eeuwige rust."

Beste broer, zuster, schoonzuster en schoonbroer,
mijn trouwe genegenheid zult ge niet meer aanvoe-
len op deze wereld. Blijft elkaar genegen, opdat het

altijd zo moge blijven zoals het vroeger was onder u.
En u vooral, duurzame huisgenoten, dank ik vol
liefde en genegenheid om uw goedheid en toewijding
om mij. Ik blijf voor u allen bidden. Een goed gebed
bij u zal mijn grootste vreugde zijn.

Beste neven en nichten, het was goed met u te
zijn. We blijven voor elkaar bidden, opdat de Heer
ons in zijn goedheid eens zou verenigen.

Uw deelneming zij kristelijk en duurzaam. Geef
me daarom deze begrafenismis in godsvrucht en
eenheid met de Kerk en mijn goeie familie.



Uw blijken van kristelijke deelneming bij
het heengaan van haar die ons zo dierbaar
was, waren een troost voor ons.

Daarvoor danken U oprecht :

De families DE CLERCQ en VERCLEYEN.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Deftinge.