

O Maria, Gij waart mijn troost in de droefheid, mijn toevlucht in de beproevingen en de hoop mijner zaligheid. Ik was uw kind, o Maria en kom tot U.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Juffrouw

MARIA DE CLERCQ

dochter van

Mijnh. REMI en Mevr. Stephanie VAN CLEEMPUTTE

Geboren te Voorde, den 25 Februari 1920 en godvruchtig overleden te St-Antelinks, den 18 Mei 1947. Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, Bond van het H. Hart en Jeugdwerken.



Van haar teederste jeugd af tot den laatsten adem van haar leven was Gods vrees haar leidster.

De eenvoudigheid kenmerkte haar geheele leven en steeds bloeide haar godsdienstzin tot kristelijk apostolaat om steeds bereidwillig op de bres te staan voor het goede. Steeds God en Maria voor oogen, was ze een voorbeeld voor de jeugd.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft en alleen voor oogen had, wat God aangenaam was. Tot de laatste oogenblikken bleef ze bij haar verstand, niettegenstaande de uitputting, en was ze bewust er van; « ze zou heengaan » waar geen lijden of miserie meer was, onderworpen aan Gods wil. — « O Maria, wees gegroet. - Jezus Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel. »

Bemide Ouders, Broeders en Zusterken heb dank voor uw liefderijke zorgen gedurende mijn krankheid. Ik verlaat dees aarde vol ellenden voor het gelukzalig vaderland, en gij Congreganisten en Gezellinnen 't is al zoo rap voorbij dat tijdelijke zonder waarde, alleen het eeuwige blijft bij. Weest mij allen in uw gebeden, Heilige Missen en Communieën indachtig.



Mijnheer en Mevrouw Remi DE CLERCQ-VAN
CLEEMPUTTE ;

Mijnheer Joseph DE CLERCQ ;

Mijnheer Frans DE CLERCQ ;

Mejuffer Hélène DE CLERCQ ;

De Familiën DE CLERCQ, VAN CLEEMPUTTE
HERPELINKX en SAELENS.

Zeer gevoelig voor de blijken
van kristene deelneming en
gebeden, in onzen diepen rouw,
danken U oprecht

Drakwerken De Pril - St-Antelinks