

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U. (psalm 16)



Vroom aandenken aan

ZUSTER MARIA DE CLERCQ

van de Zusters van Maria te Brakel.

Geboren te Nazareth op 8 september 1907,
geprofest als Zuster van Maria te Nederbrakel op
29 april 1930,

na een leven van innige omgang met de Heer van
ons heengegaan op 24 september 1981, gesterkt
door de H.H. Sakramenten.

Zuster Maria is niet meer. Het onverwachte
nieuws van haar heengaan bracht grote verslagen-
heid binnen de kloostergemeenschap, bij haar fa-
milie en in de parochie Steenhuize, waar zij 47
jaar in dienst stond van de kinderen, de ouder-
lingen en zieken. Ze was vergroeid met de pa-
rochie.

Zij was een kloosterlinge zoals God en de
mensen ze graag zien: eenvoudig, eerlijk, ge-
dienstig, vroom, zelfvergeten, opgeruimd, in één
woord: een beminnelijk mens die verwees naar
de goedheid van de Heer zelf, aan wie zij zich
totaal had gegeven.

Wij kunnen alleen maar danken omdat wij haar
zolang in ons midden mochten hebben. Danken:

- om wat zij binnen de kloostergemeenschap
uitstraalde aan innerlijke vreugde en oprechte re-
ligiositeit;

- om de warme genegenheid die zij haar zus-
ters en broers, nichten en neven en familieleden

toedroeg en om haar meelevens met hen in alle
pijnlijke en vreugdevolle momenten;

- om wat zij betekent heeft in het onderwijs:
zoveel kinderen, nu volwassenen, meer dan de
helft van de parochianen, heeft zij met een moe-
derhart benaderd, leerde zij voor het eerst bid-
den;

- om wat zij tot voor enkele weken nog deed
voor de parochie: voor de mensen van de derde
leeftijd, de zieken, de eenzamen, in de kerk en
ten huize van zoveel mensen, in klinieken en hos-
pitalen.

Wij danken de Heer voor zo'n schone, onschul-
dige ziel en wij bidden dat zij samen met haar
geliefde overledenen mag genieten van een eeu-
wig-samen-zijn in de warmte van Zijn Goddelijke
Heerlijkheid.

Namis: maandag 12 oktober te 19u30.

Eerwaarde Heer A. Schatteman, algemeen direc-
teur;

De Zusters van Maria;

De parochiepriesters;

de familie De Clercq - Claeys

danken U voor uw gebed en
blijken van medeleven.