



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Alberta
DE CLERCQ**

weduwe uit het 1ste huwelijk van Ernest JOURET
weduwe uit het 2de huwelijk van Henri COESENS

geboren te Nederbrakel op 6 april 1908 en
godvruchtig overleden in het Rustoord
"Najaarszon" te Brakel op 11 oktober 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families

**DE CLERCQ, JOURET,
ASSEZ, MEERSCHAUT,
COESENS, DETAND,**

danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zaterdag 11 november 1995 om 17 uur.

Lieve Moeder,

Dank om je leven, om de zorg en de liefde, om
het schone dat je ons geschonken hebt, om de
weg die jij met ons zijt gegaan.

Mogen wij

in al wat wij van U gekregen hebben en in vast
vertrouwen op Gods levenwekkende kracht, nu
bemoediging vinden en blijvend sterkte ervaren,
om die weg van het leven zoals jij hem ons hebt
voorgeleefd, trouw verder te gaan.

Heer Onze God,

omwille van de hoop die door Jezus, Uw Zoon,
in ons hart werd opgewekt durven wij vragen :
geef Berta voor eeuwig de duurzame vrede en
vreugde van het eeuwig leven.

Zij ruste in de liefde en de vrede van de verrezen
Heer.

De here zei : " 't is avond en

't wordt stille,

kom nu maar bij mij.

't Wordt stille,

de bange uren zijn voorbij

en 't wordt stille, kom bij mij".