

✠
*"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt en ik zal u
rust en verlichting schenken"*

TOT VROOM AANDENKEN AAN:

MEVROUW

Maria Emma DE CLERCQ

weduwe van **Hubert TEERLINCK**

geboren te Sint-Martens-Lierde op 23 april 1913
en godvruchtig overleden in
de Kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 13 februari 1994
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Het heengaan van moeder Maria treft ons diep in het hart. Wij hadden haar zo graag onder ons gehouden. Zij was een moedige en sterke vrouw en gedurende haar leven gaf zij het beste van zichzelf, niets was haar te veel.
Samen met haar echtgenoot, die voor 14 jaar overleden is, heeft zij zich dag en nacht ingezet en gewerkt voor haar mooi en schoon gezin. Zij was gelukkig wanneer haar familie en haar vriendin Lucienne in haar nabijheid was. Zij was gelukkig wanneer zij haar huis kon sieren met mooie bloemen.
Ondanks haar zwakke gezondheid heeft zij met veel liefde en toewijding, haar zwaar zieke echtgenoot Hubert, gedurende zijn laatste vier levensjaren thuis

verzorgd. Een zwaar kruis van lichamelijk lijden werd op haar schouders gelegd. Zij heeft veel geleden, maar nooit klaagde zij, terwijl zij daar toch alle redenen toe had. Het was alsof zij met haar lijden, anderen geen pijn wilde doen.

Een opname in het ziekenhuis was noodzakelijk, waar zij iedere dag de tedere nabijheid mocht ervaren van haar zoon Luc, die haar thuis met de beste zorgen omringd heeft. Zonder een woord van afscheid te kunnen zeggen, maar in het bijzijn van haar zonen Lucien en Luc en schoondochter Marie-Rose, is zij op een rustige manier gestorven.

Moeder, uw heengaan doet ons pijn. Gij hebt u totaal aan ons gegeven. We zullen u zo missen. Wij danken u om wat gij voor ons zijt geweest, om uw genegenheid en uw inzet voor ons.

Liefste kinderen en familie, ik dank u voor alles en wees een steun voor elkaar.

Aan U allen, vrienden, bewoners en personeel van het Sint-Franciscustehuis te Oprakel, die voor mij een steun en een troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

Heer, onze God, wij danken U omdat wij deze liefdevolle en doorgoede moeder en vrouw hebben mogen kennen en liefhebben.

Neem haar op, Heer, in uw liefde en dat zij bij U en vader het geluk mag vinden zonder einde.

De families DE CLERCQ, TEERLINCK, WATTHE, PRAET, zij zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Namis: op maandag 7 maart 1994 om 19.30uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A. RAOUL,9660 BRAKEL