

Hoe gerust sterft men, als men goed geleefd heeft.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Hortense De Clercq

weduwe van

Mijnheer Cyriel De Henau,

geboren te St. Maria-Lierde, den 4 Februari 1867, en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, den 29 November 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De vrees des Heeren geleidde haar van hare eerste jaren af, vast in haar geloof, eenvoudig en minzaam in haren omgang, zachtmoedig en goed, was zij van iedereen geacht en bemind.

Gelukkig de mensch die beproeving ondergaat, omdat hij, na beproefd te zijn geweest, de kroon des levens zal ontvangen die God beloofd heeft aan die Hem beminnen.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen, hard is de slag die U treft, onze vreugde is in droefheid veranderd, onze scheiding zal niet eeuwig wezen; gij weet hoe ik altijd met U geleefd heb, onthoudt wel hoe ik voor uw welzijn gezorgd heb; blijft trouw aan uwe christelijke plichten; bemint God en bemint elkander. Uwe gebeden zullen voortaan de beste blijk zijn uwer genegenheid.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad. afl.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.

De familie DE HENAU,

De familie DE CLERCQ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.