

Ik geloof in het eeuwig leven! (Credo)

A. † M.

† BID voor de ZIELERUST †
van Mevrouw

Maria-Idonie DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer

CESAR VAN RONSSE

Geboren te Vlierzele, de 18 februari 1890 en god-
vruchtig overleden te Roborst de 16 oktober 1957
gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.



God heeft de dag van onze dood heilzaam voor
ons verborgen, opdat eenieder aan dezelfde zaliglijk
zou denken. (H, Augustinus)

Boven alle belangen staat torenhoog één belang :
« de eeuwige zaligheid », want eens komt het einde
van de tijd en het begin der eeuwigheid; mild, maar
rechtvaardig oordeelt dan God en geeft loon naar
werken,

Moeder is nu heengegaan. Het harde aardse leven
heeft zij geruild voor de eeuwige zaligheid.

Zij is heen, maar trouw in ons hart blijft altijd de
beste herinnering aan haar, aan een vrouw die haar
plicht heeft volbracht,

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ziet op ten
hemel : daar is troost voor u, rust voor mij. Daar
wacht ik u op, samen met vader. Weest eensgezind
en bidt voor mij.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. a fl)

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d afl.

Druk. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr Zottegem

Mr en Mw Cyniel MAES-VAN RONSSE, en kinderen Willy en Nelly,
Mr en Mw Arthur VAN RONSSE-SAELENS en kind Robert,
Mr en Mw Michel VAN RONSSE-SAELENS en kind Diane,
Mr en Mw Lucien EVERAERT-VAN RONSSE,

De Familjen DE CLERCQ, VAN RONSSE, HAUSTRAETE en VAN
AUDENHAEGE,

*danken U van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming en gebeden.*