

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw, rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIA-LOUISE DE CLERCQ

echtgenote van Mijnheer

HONORÉ SAELENS

geboren te St Antelinckx, de 16 september 1885, en godvruchtig overleden te Ophasselt de 14 oktober 1957, gesterkt door al de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om de hemel te winnen door onze arbeid en ons lijden.

(H. Franc. van Assisië)

Het leven van de dierbare overledene was een voortdurend zorgen en zwoegen voor haar gezin, om haar man en kinderen gelukkig te maken.

Maar ook het lijden bleef haar niet gespaard; lange jaren leed zij aan een lastige en kwellende ziekte; doch altijd even moedig, heeft zij de beproeving aanvaard en gedragen.

Zo is haar leven, gelouterd, in Gods handen overgedragen om het verdiende loon te gaan genieten.

Dierbare Echtgenoot en lieve Kinderen, mijn ziekte heeft u zo doen lijden; ons scheiden is u nog een zwaardere beproeving; maar de Heer ontvange mijn ziel in genade... weest dan troost-

baar om het offer dat Hij u vraagt; gedenkt u mijner in uw gebeden en de Heer brenge ons samen in de eeuwige woon die Hij de gelovigen in de hemel heeft bereid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen afl.)



De familiën

DE CLERCQ,
SAELENS,
PONNET,
MOREELS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en

DANKEN U.

Drukk. Luc. Merckaert, Kerkstr. 9, Ophasselt