

Gij Heer zijt onze eeuwige Hoop !



Gedenk in uw gebeden

MEVROUW

MARIE DE CLERCQ

weduwe van de Heer

JULIEN DE METS

geboren te Michelbeke, op 29 maart 1908 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het St.-Franciscusziekenhuis te Opbrakel, op 4 november 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de H. Hartbond, van de Confrerie van de H. Blasius, van de Voortplanting van het Geloof en van de Kristen Bond der Gepensioneerden. te St.-Blasius-Boekel.

Vier jaar en vier dagen na het overlijden van haar man Julien is onze dierbare overledene in de Heer ontslapen. Na vele jaren allerlei lichamelijke miseries te hebben doorstaan en na meer dan tienmaal in verschillende ziekenhuizen te hebben verbleven.

En toch was Marie altijd een opgeruimd mens, gezellig in de omgang, geliefd door verwanten en geburen en door alwie haar kende.

In haar parochie en in haar parochiekerk te St.-Blasius-Boekel voelde ze zich destijds helemaal thuis. Ze deed steeds mee met wat op de parochie werd gedaan. Ze ging gaarne — zo lang ze kon — naar haar parochiekerk. Ze kwam zovele keren, na haar verblijf elders, telkens met veel moed terug naar haar gezellige thuis. Ze kon er zo gemoedelijk vertellen en omgaan met wie haar bezocht.

Als oudste van een groot gezin heeft ze zelf het geluk niet gekend kinderen te hebben. Als oudste van het gezin De Clercq is ze nu het eerst heengegaan naar de Heer, die « de Verrijzenis is en het Leven », die gezegd heeft : « Wie in Mij gelooft zal leven » en die haar, omwille van haar milde goedheid en groot geloof, wellicht nu verwelkomd heeft met de woorden : « Kom binnen, goede dienaress, in de vreugde van de Heer » (Evangelie).

Dierbare broers, zusters en verwanten, dank om uw genegenheid, voor uw vele bezoeken in de ziekenhuizen en voor uw gebeden.

Dierbare geburen, medeleden van de K.B.G., alsook het personeel van het rusthuis Najaarszoon en van de ziekenhuizen, en allen die mij gedenken, hebt dank om uw medeleven.

Aan allen, vaarwel in dit leven en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

H. Maria, patrones van de overledene, behoudenis der zieken en hulp der kristenen, bid voor ons.

**De families DE CLERCQ, DE METS,
REGAERT en BLAUWAERT,**

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw en voor uw gebeden.