

Ik ben de verrijzenis en het leven !
(Evangelie H. Joannes)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie DE CLERCO

echtgenote van Mijnheer
EDMOND DE PESSEMIER

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 november 1886
en kortstondig overleden te Nederbrakel,
op 28 mei 1964,

gezalfd met de H. Olie.

De dierbare overledene was een van die trouw godvrezende vrouwen die hun leven lang in trouwe dienst hebben gestaan van God als goede huisvrouw, als voorbeeldige moeder. Groot zijn dan ook haar verdiensten bij O. L. Heer en onuitwisbaar is haar nagedachtenis in het hart van haar beminde kinderen.

Iedereen heeft zijn tijd van komen en gaan. Door de goede zorgen van de haren heeft zij een gelukkige oude dag gekend en het was haar steeds een grote vreugde O. L. Heer bij haar thuis te ontvangen voor haar hulpbehoevende man. Om al het goede dat zij deed zal haar beloning groot zijn.

Mijn duurzame echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, weent niet om mij want ik heb de goede strijd gestreden.

Ik stierf wel onverwacht maar gerust en niet onvoorbereid. Onthoudt al de goede lessen en voorbeelden die ik gegeven heb. Gij hebt mij steeds een welgemeende en hartelijke liefde toegedragen ; steunt mij nu verder in edelmoedige liefde met veel voor mij te bidden en goed te zorgen voor mijn duurzame echtgenoot en uw vader. Tot weerziens in de hemel.

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.



Uw gebed voor de dierbare overledene en uw deelneming in onze rouw, waren ons een troost. Daarom danken U :
De families

DE PESSEMIER,
DE CLERCO.