

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

## Marie Helène DE CLERCQ

Weduwe van Mijnheer Robert DE CLERCQ

geboren te Rozebeke op 6 augustus 1908 en in de Heer ontslapen te Zottegem op 9 februari 1983. Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Bestuurslid van de Bond der gepensioneerden  
Lid van de confrerie van O.L. Vrouw van  
Rozebeke.

Vandaag willen wij eerst zeggen : dank. Wij zijn gelukkige mensen moeder te hebben gehad zoals ze was, voor ons, voor allen. O.L. Heer spreekt door mensen. Hij spreekt door hun woorden en hun daden, door hun leven en hun manier van zijn. Als moeder voor ons zo een goede moeder is geweest, dan is zij een reden om God te danken, om wat Hij door haar voor ons is geweest.

Wij danken vandaag, omdat ze ons in haar eigen levenswijze zo prachtige voorbeelden heeft gegeven van levensmoed, van groot onverwoestbaar vertrouwen, van onuitputtelijke blijmoedigheid.

Mocht iets van haar levensvreugde in het hart van elk van ons voortleven, als kostbare erfenis van wat moeder naliet.

Gij hebt ons geleerd het leven te aanvaarden, zoals het komt, met een groot hart, blijmoedig ja zeggend tegen elke dag.

Wij danken vandaag u moeder, die altijd eerst aan ons en nooit eerst aan uzelf hebt gedacht. Gij zijt een van die grote zielen, die niet om uzelf hebt geleefd, maar het meest gelukkig waart als ge ons iets kon geven, ons blij maken kon. Elk van uw kinderen was meer dan uzelf. Voor ons hebt ge alles willen zijn.

Wij danken vandaag, en zullen u blijven danken om ons gezin, dat gij hebt gemaakt, gevormd, gestalte gegeven. En onze grootste dank zal zijn dat we zijn en blijven wat gij van ons hebt gemaakt.

Iets moeder, zullen we niet vergeten, dat gij ons hebt geleerd dat een mens maar echt schoon en goed kan zijn, als hij een ruime plaats geeft aan God. Sterker dan elke redenering was uw eigen leven. Gij hebt ons voorgeleefd, dat we O.L. Heer in blijmoedig geloven en sterk vertrouwen te aanvaarden hebben op elke dag van ons leven

Wij weten hoe gij in uw leven gebeden hebt. Wij weten uw grote liefde voor O.L. Vrouw. Daarvan zullen uw laatste levensdagen blijven getuigen.

U herinneren zal altijd opnieuw bidden worden in dankbaar hoogschatten wat God ons in U gegeven heeft.

De families DE CLERCQ, DE CLERCQ, VAN  
DEN BERGHE, DE PESSEMIER

danken U van harte voor de bliken  
van kristelijke deelneming

Drukk. Van Ruyskensvelde - Zottegem