

"Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer"
ps. 129



Tot vroom aandenken

aan Mevrouw

MARIE, ROSALIE DECLERCQ

weduwe van

Mijnheer Gustave VANDENDAELE

geboren te Ronse, op 17 september 1893 en er godvruchtig overleden op 16 november 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van de Kristen Vrouwenbond.

Zalig, wie in de vriendschap met de Heer sterft!

De vernedering een dode te zijn, niet meer te behoren tot de wereld die verder gaat, de pijn niemand meer te kunnen helpen en zelf niet meer geholpen te kunnen worden, die pijn heeft Christus zelf medegemaakt. Dat Hij, de zoon van God, ook in de dood bij ons is, dat Hij er Heer en Redder mag zijn is de diepe hoop die ons blijft. Christus zal onze overledene binnenvoeren in de heerlijkheid van God zelf, in zijn onvergankelijk leven.

"Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft, zal leven"
Jo 11,25-26.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dank voor uw genegenheid en zorg. Blijft elkander helpen en aanmoedigen in de beproevingen. Vergeet Vader en Mij niet in uw gebeden. De Heer is goed, blijft in Hem vertrouwen.

messiaen, ronse

Que ceci, face à cet adieu, soit notre joie et notre consolation : notre chère défunte, après une vie de labeur et de dévouement, en toute simplicité, après les épreuves propres aux humains, verras ses efforts et son espérance récompensés par le Seigneur Miséricordieux.

Mes chers enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, que votre peine ne soit pas celle de ceux qui n'ont pas de foi. La vie terrestre nous est confiée afin de multiplier les talents reçus, afin de grandir en amour et charité, pour trouver ensuite l'épanouissement complet et éternel dans l'amour infini de Dieu. Nous nous sommes tant aimés ici-bas, que cet amour sera consacré dans le Seigneur.

Seigneur, faite briller sur elle la lumière sans fin !

De familiën - Les familles

DECLERCQ, HANTSON, VANDENDAELE &
CALLEWAERT,

Bedanken

Remercient