

Wees ook gij bereid
want de Heer komt soms
op een uur waarop gij Hem niet verwacht.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Martha, Anna, Charlotte DE CLERCQ

weduwe van de Heer

Urbain GHISLAIN

geboren te Merelbeke op 24 november 1902
en godvruchtig overleden te Zottegem-Grotenberge
op 17 september 1975.
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

"Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten, dat ik in deze wereld in eenvoud en oprechtheid heb geleefd." Deze woorden van St. Paulus mogen wel op de duurzame overledene toegepast worden. Inderdaad zij was een vrouw van geloof en vrome godsdienstzin, die stipt haar kristelijke plichten vervulde en in wiens leven Gods wet betekende de rechte weg en het hoogste doel.

Nu is ze plots uit ons midden verdwenen, maar in diep geloof weten we echter dat we verder tot haar kunnen spreken, dat ze van nu af anders in ons leven aanwezig is. Nederig onderwerpen wij ons aan de wil van de Heer.

Liefste kinderen en kleinkinderen, dank u voor uw genegenheid en voor uw toewijding waarmee ge mijn levensavond zo aangenaam en licht om dragen hebt gemaakt.

Bewaar het beeld van moeder in uw hart, dat zal u troosten en moed geven. Ik reken op uw gebed. Beste familieleden en vrienden, blijf gij mij ook gedenken.

Otte

Heer en Mevrouw Nestor GHISLAIN-DE MUYTER en kinderen,

Heer en Mevrouw Albert COUGÉ-GHISLAIN en kinderen,

Heer en Mevrouw Jerome GHISLAIN-VAN BOVEN en kinderen,

Heer en Mevrouw Urbain GHISLAIN-MAEGHERMAN,

De families DE CLERCQ, GHISLAIN, DE CANCK en DE CANCK

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.