

†

TER NAGEDACHTENIS VAN
MEVROUW

Martha Maria DE CLERCQ

echtgenote van de Heer

Hubert VAN DE VELDE

geboren te Destelbergen op 10 maart 1917
en overleden te Gent in de kliniek H. Familie
op 15 december 1980,
voorzien van het H. Ziekensakrament
en begenadigd door de Pauselijke Zegen.
Lid van ziekenzorg.

Samen willen wij biddend verbonden zijn met
onze dierbare overledene en automatisch komt
haar beeld ons voor ogen. Wij zien nu meer en
beter dan vroeger hoe rijk deze vrouw is ge-
weest aan schoonmenselijkheid. De rijkdom van
haar hart als echtgenote en moeder en de moed
om te leven ondanks jarenlange ziekte hebben
haar in alle eenvoud groot gemaakt, zodat wij
mogen zeggen: „Zij was een moeder naar
't hart van God en de mensen”.

Dit „moeder-zijn” in de volle betekenis van
het woord heeft zij dagelijks gevoed en beves-
tigd door het te beleven en zich hierbij door
God te laten voeden of inspireren, want Hij is
toch de Bron van alle ware liefde. Zo sterk
zij zich verbonden wist met haar gezin en haar
medemensen, zo wist onze dierbare overledene
zich ook verbonden met God, de schenker van
het aardse én het eeuwige leven.

Onze dierbare Martha zal nu voor eeuwig
„moeder” zijn, daartoe had God haar geroepen
en zó zal Hij haar nu eeuwig gelukkig maken.

Zij die hier op aarde aan haar geliefden een
thuis wist te schenken, moge zich nu eeuwig
thuis voelen bij de Heer van alle leven.

Laten wij even stil worden en God, alsook
onze dierbare overledene, danken om alles wat
wij langs deze vrouw en moeder aan goedheid
mochten ervaren...

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
gij waart en blijft mijn vreugde, ik dank U
allen om wat wij samen in liefde en zorg voor
elkander, hebben mogen ervaren. Blijft hieraan
trouw, dat is het schoonste dat U mij kunt
schenken. Moge onze hemelse Vader U hierbij
bemoedigen en bezielen zoals Hij ook mij daar-
toe de kracht heeft geschonken. Moge God als
Vader ons allen ook eenmaal in die liefde
eeuwig verenigen.

Dierbare familie en vrienden, hebt allen dank
om uw oprechte liefde en vriendschap.

De Heer Hubert VAN DE VELDE,
kinderen en kleinkinderen,

**danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Begr. Van Bever & Matthijs
tel. 091/69.20.08 & 69.50.00
Drukkerij Raman - Laarne