

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen,



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

MATHILDE DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel de 24 mei 1869, en er
godvruchtig overleden de 14 November 1957,
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van de Derde Orde en van de Confrerie
van de H. Barbara.



Het leven is een proeftijd: dikwijls is
het meer gevuld met lijden en tegenspoed
dan met vreugde en geluk. Gelukkig de
mens die het kan benutten als een bron
van onvergankelijke Zaligheid. Houd U
als een pelgrim en een vreemdeling op
aarde, die zich niet bekommert om de
dingen dezer wereld.

Dierbare Familieleden, Vrienden en Ken-
nissen vaart allen wel en tot weerziens
bij O. L. Heer. Over U allen die mij lief-
devol hebt bejegend en edelmoedig hebt
verzorgd in mijn oude dag smeed ik de
Hemelse Zegen af: Leeft steeds braaf,
deugdzaam en christelijk en volgt mijn
voorbeeld na van godsvrucht en werk-
zaamheid. Weest mij steeds indachtig in
uw gebeden en H.H. Missen.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige rust.



Mr & Mw Louis DE ROP-VAN DEN
DOOREN en zoon Marcel.
De Familiën DE CLERCQ, VAN
DORPE.

danken U van harte voor
uw kristelijke deelneming.

.....
Nederbrakel Druk. We O. Surdiaeourt