

In hem hebben wij Gods goedheid ervaren.



Tot blijvende gedachtenis aan

DE HEER

MICHEL DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

ADRIENNE DE TAEYE,

geboren te Steenhuize op 14 augustus 1932
en godvruchtig overleden in het H. Har-
ten Ziekenhuis te Ninove op 10 juni 1985,
begeleid door de genademiddelen van de
H. Kerk.



De families

DE CLERCQ, DE TAEYE,

DE WITTE, MICHIELS

*danken U voor de blikken van medeleven,
uw gebed en uw aanwezigheid.*

Begraaf. Collier-De Tavee. Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Rust nu maar uit pa,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt je als een moedig man gedragen.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

We weten dat we veel te kort schieten
met onze dankbetuigingen.
Je bekommernis om ons allen ;
je troostende woorden in moeilijke
omstandigheden ; de zachtmoedigheid
waarmee je ons dagelijks omringde.

Je afwezigheid in onze huiselijke kring
zal zwaar wegen op ons allen
en in het bijzonder op ons ma.
Maar we zullen haar steunen pa,
zoals jij dat altijd gewild hebt,
dat beloven we.

Je werd ons veel te vroeg ontnomen
en deze stempel van droefheid
is onuitwisbaar,
want jij bent onvervangbaar pa.
Maar... de mens wikt
en God beschikt.

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66