

Wanneer een goed mens sterft,
dan sterven die hem beminden
een stukje mee . . .



TOT VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel, Petrus, Leopold De Clercq

echtgenoot van mevrouw Hilda VAN DE VELDE

Hij werd geboren te Sint-Maria-Lierde op 6 mei 1932 en is spoedig van ons heengegaan te Erwetegem op 6 juli 1986, gezald "in extremis", maar als diep-gelovig mens klaar om voor zijn Heer te verschijnen.
Lid van de Kerkraad van Erwetegem.

Op de vooravond was hij, met zijn gezin, zoals het zijn vaste getrouwe en geliefde gewoonte was, ter kerke gegaan, zijn weekend begonnen met wie hij in gezin zo verbonden was op zijn vaste plaats in zijn kerk, rondgegaan als kerkmeester, zoals hij al jaren zo maar dienstbaar deed in Gods huis. Nadien was hij nog zijn ouders gaan bezoeken, zoals hij ook elke week deed. Hij ging wat uitrusten, mischien, van een zware week van werk in dienst van gezin en maatschappij en in volle plichtsbewustzijn. Hij stond op het punt naar de kerkraad te gaan om met zijn pastoor en zijn collega's de zaken van de kerk te bespreken . . . Toen viel, zo hard en ongenadig het lot van elke mens : eens alles van dit leven te voelen stil vallen . . . te sterven aan dit leven waar hij zo van hield. Want diep hield hij van zijn fijne vrouw, zijn flinke kinderen, dolgelukkig was hij met zijn kleinkind ; fier was hij om zijn thuis, zijn tuin, om zoveel kleine dingen die de ware rijkdom van het leven maken.

Wij denken terug, vol eerbied, aan een
schone mens, een eerlijk mens, een rechtvaardig

man, eerder gesloten van aard maar in het diepste van zijn wezen toch zo gevoelig . . . Geloof in God, devotie tot Maria, verbondenheid met de Kerk, met zijn priesters hadden voorrang, absoluut. Vandaar uit liet hij zich leiden in zijn levenswandel als gewetensvol man in tedere verbondenheid met echtgenote, in ware verantwoordelijke genegenheid voor zijn kinderen, in blijdschap om het nieuwe leven en de toekomst in zijn kleinkind. Hij droomde dat de zinen op hun beurt fijne schone christene mensen zouden worden en zag het gebeuren . . . Daarom, al voelde hij zich wat lichamenlijk zwakker worden, bleef hij hard werken en voor alles en voor allen zorgen. Een oneindige leemte zal hij achter zich laten. Maar als iemand gerust voor de Heer mag verschijnen, dan zal het wel Michel zijn . . .

Mijn geliefden, mijn rijkdom, mijn trots, mijn levenszin : mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkind : weze dat uw troost, weze dat uw kracht : dat gij eigen verdriet overwint, mij nabij wetend in de heerlijkheid van de Heer, en in de zorg voor elkaar.

Beste ouders, zwaar wordt gij opnieuw beproefd . . . de Vader schenke u zijn vrede.

Beste broers en zusters, familieleden en vrienden, het gebed moge ons verenigd houden !
Voor wie gelooft gaat niets of niemand verloren !

Aldus vader, blijven wij - de uwen - in intense dank - trouw aan uw voorbeeld.

Hilda VAN DE VELDE,
Geert en Carine DE CLERCQ-BAELE
en kind Machteld,
Hans DE CLERCQ,
Marijke DE CLERCQ,

De families : DE CLERCQ, VAN DE VELDE,
DERNAUCOURT en HERPELINCK
zijn U zeer erkentelijk voor uw kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begravenisond. DENIJS - Druk. W. Leenaert