

« Niet alles is verborgen in de aarde
Liefde en verdriet leven voort... »



We bewaren in ons hart
een dankbare herinnering aan

DE HEER

NORBERT DE CLERCQ

Techn. ingenieur elektronica ,S.A.I.T.
Reserveluitenant

echtgenoot van Mevrouw
VERA VERGAUTS

Geboren te Zottegem, op 2 juli 1947
en godvruchtig overleden in de
St. Vincentiuskliniek te Gent op 26 mei 1978,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families

DE CLERCQ - GOVAERT
VERGAUTS - PIETERARENS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Hier eindigt bruusk een schoon en belofte-
vol leven van een jonge man.

Gods wegen zijn eindeloos en wonderbaar
en lopen dikwijls in een andere richting dan
deze van de mensen, maar God ziet klaar-
der dan wij en Zijn Voorzienigheid schikt
alles ten beste voor degenen die hem lief-
hebben.

Zoals Norbert waren er maar weinig men-
sen op deze harde wereld : een joviale man
en liefhebbende echtgenoot voor zijn vrouwtje
Vera, een beste vader en speelkameraad
voor zijn zootje Wim, een dankbare zoon
voor zijn ouders en schoonouders. Een echte
broer en een oprecht familielid voor de
ganse familie. Een noeste werker waarop
men kon bouwen en vertrouwen voor zijn
werkgever, werkmakkers en vrienden.

Norbert is voor ons allen een legende ge-
worden gekenmerkt door vriendelijkheid,
trouw, kameraadschap, vooral oprechtheid,
doorzettendheid en spontaneïteit.

Mochten wij nu nog zijn gedachten kunnen
peilen dan zouden wij vooropstellen : « Van
uit het hiernamaals, weet, liefste Vera en
Wim, Pa, Ma en allen die ik liefhad en ken-
de, dat Gij nog steeds op mij kunt rekenen...»

Gedenk Norbert in uw gebeden
gij allen
die hem hebt gekend en liefgehad.