

In het Kruis is ons heil.



Uw liefde tot uw broeder in Christus :

Mijnheer Paul DE CLERCQ

zoon van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Alfons en Maria VAN WIJNENDAELE

zult ge door een vroom gebed betuigen.

Hij werd voor de eeuwigheid geboren op 24 juni 1908 te St. Lievens- Esse, ontving er de H. H. Sacramenten der stervenden op zondag 19 april 1959 en gaf er op dezelfde dag zijn schone ziel aan haar Schepper weder.

De oneindige wijsheid heeft van eeuwigheid gedacht u het zware kruis te geven als een kostbaar geschenk.

Dat kruis heeft Hij, vóór Hij het zond, met Zijn alwetende ogen gezien, – Hij heeft het uitgedacht met Zijn goddelijk verstand – doordrongen met Zijn goddelijke barmhartigheid, – Hij heeft het met Zijn handen gemeten, of het misschien niet te zwaar zou zijn, – dan heeft Hij het nog gezegend met Zijn H. Naam, gezalfd met Zijn genade, doordrongen met zijn troost.

Hij heeft nog eenmaal uw moed geschat, en zo kwam het van uit den hemel, als een groet van O. L. Heer, als een aalmoes van de barmhartige liefde Gods.

Nu heeft Hij het weer genomen en als een engel zo licht vloog uw ziel ten hemel.

Dierbare zusters, geliefde familie, hebt dank voor uwe toewijding en goede zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mevrouw Alice DE CLERCQ,
Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DOORSELAERE - DE CLERCQ en
kinderen,

De familiën DE CLERCQ en VAN WIJNENDAELE,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
betuigen U hun innigste dank.

Gezusters Vermeulen, St. Lievens-Esse