

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt hij geen vruchten voort. (Jo)



In de volheid van Gods Liefde opgenomen,
gedenken wij dankbaar

ZEER EERWAARDE HEER

PAUL DECLERCQ

Pastoor te Godveerdegem-Zottegem

Geboren te Gent op 2 april 1898, priester gewijd op 18 september 1921, leraar aan het St Antoniuscollege te Ronse en aan het St Gregoriuscollege te Ledeberg, onderpastoor te Boekoute, Meulestede en Aaigem, godsdienstleraar aan het Koninklijk Atheneum te Zottegem, godvruchtig overleden in de kliniek St Elisabeth te Zottegem, op 12 november 1977, gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken en de Apostolische zegen.

Vandaag verliet ons een priester, een man Gods, na een rijk gevuld leven. Acht en twintig jaar was hij herder van Godveerdegem en velen tonden bij hem hulp en steun.

Een gouden hart achter een ruwe schors; diep bekommerd om de vragen van zijn volk, verbonden met en dienstbaar voor familie en vrienden. Zijn begaafdheden en vooral zijn taalkennis gebruikte hij om diegenen die achterop geraakten terug bij te werken.

Hij stond bekend als een man die trouw zijn zieken bezocht en zijn aanwezigheid was voor velen een troost en sterkte. Zelfs wanneer hij zich ziek en moe gevoelde, ging hij toch eerst naar de lijdende mens om nadien in stilte en voor zichzelf alleen zijn eigen leed te verwerken.

Hij begreep ten volle de mens in nood, want vanaf de eerste jaren van zijn priesterschap ondervond hij aan den lijve hoe hard de wereld wel kan zijn. Moedig heeft hij die moeilijkheden aangepakt en doodgewoon de dingen aanvaard zoals ze hem gegeven werden.

Hij had de gave van de eenvoud. Toen hij vijftig jaar gewijd was in dienst van God, weigerde hij elke lofbetuiging, met de overtuiging: "Wij zijn onnutte knechten geweest, wij hebben alleen ons plicht gedaan".

De laatste jaren echter mocht hij mildheid van God ondervinden in zijn trouwe goeie vrienden die dag en nacht om hem bekommerd waren. Bij hen werd hij opgenomen en aanvaard als één van ten huize en samen met hen deelde hij het brood.

Wij, zijn familieleden, vrienden en parochianen, kunnen alleen God dankbaar zijn om dit leven en stil bidden dat hij, onze pastoor, voor ons staat bij God in het Vaderhuis.



De Families DECLERCQ - DE LANDTSHEER,
WULLEMAN EN DE RUYCK

DANKEN.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert