



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Pius DE CLERCQ

echtgenoot van **Mevrouw Anna FOUcart**

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 mei 1901
en godvruchtig overleden in huiselijke kring
te Zottegem op 24 september 1990,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Kind van 'n landbouwersgezin,
werkzaam en ijverig van nature
soms ver van huis.

Bezorgd om de zijnen in 'n wisselende wereld
paste hij zich aan naar de noden van de tijden.
Op rust nog altijd bezig en tot dienst bereid
om vrienden bij te staan.

In-gelovig, trouw aan God,
trouw aan de kerk, verbonden met Kristus,
zo werd hij gedragen 'n leven lang,
gevoed met het Brood en het Woord van Jezus.

'n Goede vader, 'n lieve echtgenoot,
'n eenvoudig man met 'n groot hart.

Vader, nu je in de hemel bent,
zorgen wij, in jouw spoor, voor moeder.
Het was héél mooi met jou te leven.

Goede God,
met weemoed om het leven
met dankbaarheid om zoveel
hebben we U biddend
vader toevertrouwd.

De families DE CLERCQ, FOUcart,
DE CLERCQ en VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor uw gebed
en medeleven.