



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## Prudence De Clercq

Weduwe van wijlen

**Mijnheer Henri VAN SIMAEY**

geboren te Cuwegem, de 20 April 1875 en  
godvruchtig overleden te Bevere, de 23-7-1952,  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Ingetogen leefde zij, onverschillig voor de verlokkingen der wereld. Haar hart was oprecht en fijngevoelig hare liefde.

Mijne ziel heeft op den Heer haar betrouwen gesteld, want bij Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Ps 129.

Beproeving en lijden zijn haar ten deel gevallen doch als ware christene onderwierp zij zich aan Gods' Wil, wel wetende dat wij met Christus moeten lijden om ons met Hem in de Hemelse vreugde te mogen verblijden.

Gelukkig zij die leven en sterven onder de bescherming van Maria. (H. Ant.)

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en bloedverwanten, mijn afscheiden bedroeft U, doch troost U met mij, daar ik het aardse bestaan, zo broos en ellendig, verwissel voor een oneindig gelukkig leven. Ik dank U voor uwe genegenheid en goede zorgen en vraag U nu als laatste gunst een voortdurend aandenken in uwe gebeden.

Geliefde broeder en zuster, vaartwel; tot bij de Heer; ik dank U allen voor uwe liefde. Al mijne bloedverwanten en kennissen, bidt voor mij,

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
(300 d.)

Mijnheer en Mevrouw Maurice VAN SIMAEY-DE VOS;  
Mijnheer en Mevrouw Adolf VERLEYEN-VAN SIMAEY;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE KETELE-VAN SIMAEY;  
Mijnheer en Mevrouw Jerome VAN SIMAEY-DIERICKX;  
Mijnheer en Mevrouw Oscar VAN CAUWENBERGHE-VAN SIMAEY;  
Mijnheer Octaaf VAN SIMAEY;  
Mijnheer en Mevr. René BLAUWBLOMME-VAN SIMAEY en zoonijte Eddy;  
Mijnheer Marcel VERLEYEN;  
Mijnheer Ferdinand DE KETELE;  
Mejuffter Jeannine VAN SIMAEY;  
Mijnheer en Mejuffter Adrien en Codelieve VAN CAUWENBERGHE;  
De familiën DE CLERCQ, VAN SIMAEY en DEKENS;

**Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.**