

God heeft ons geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**

DE HEER

**Remi DE CLERCO**

echtgenoot van Mevrouw

**Anna HAUWSTRAETE,**

geboren te Zegelsem op 13 september 1898  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 13 juni 1977,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mannenbond « Kerk en Wereld »  
en van de Bond van de Gepensioneerden.

---

Met diepe droefheid nemen wij afscheid van onze dierbare. Opgegroeid in een geest van geloof en werkzaamheid is hij steeds, als echtgenoot en vader, een voorbeeld geweest van godsdienstbeleving en onvermoeibare werkkraft. Een ongeval op zijn werk viel hem zeer zwaar. Maar geduldig heeft hij de gevolgen gedragen. Steeds bleef hij opgeruimd en tot dienst bereid.

Vader heeft ons verlaten zoals hij stil en eenvoudig door het leven is gegaan. In zijn laatste ziekte heeft hij zich gelaten op de grote ontmoeting met de Heer voorbereid. Ontmoeting, die voor ons nog vrij plots is gekomen. « Welân dan, trouwe dienaar, kom binnen in de vreugde van uw Heer ».

Beminde echtgenote, wij waren met elkaar zo gelukkig. We hoopten nog lange jaren voor elkaar een steun te zijn. Hard komt die slag aan. Leg al uw zorgen in Gods hand, Hij weet best wat voor ons goed is.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, volgt de weg die ik u ben voorgegaan, gij zult er best bij varen. Bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.

De families DE CLERCO, HAUWSTRAETE,  
VOLKAERT, VANDER DONCKT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Vleeschouwer-Hoste, Brakel