

Gij hebt ons, o Heer, in deze beproeving, het hart diep gewond. Maar dit troost ons; wij weten dat Gij, die slaat, onze Vader zijt.

† Bid voor de ziel van

MIJNHEER

Remi DE CLERCQ

echtgenoot van

Mevrouw Romanie SPIERS

geboren te Petegem, de 13 juni 1885, en schielijk overleden te Nederename, de 28 december 1961, bediend door de laatste H. Sakramenten (in extremis).

De overledene was steeds vol kommer en zorg voor de goede gang van zijn huishouden en het welzijn van zijn kinderen. Hij was gekend om zijn goedhartigheid en gedienschtigheid jegens iedereen. Wij moeten de overledene ter hulp komen, niet door tranen, maar door onze gebeden.

Laten wij bidden. — Om uw liefdevolle goedheid, bidden wij U, o Heer, heb medelijden met de ziel van uw dienaar en maak hem, onttrokken aan het bederf der sterfelijkheid, deelgenoot van de eeuwige verlossing, door Kristus onze Heer. Amen.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, gij weet met welke liefde ik U bemind heb. Weest daarom dankbaar tegenover mijn ziel. Vergeet mij niet in uwe gebeden Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Mevrouw Remi DE CLERCQ-SPIERS ;
Mijnheer Jozef VAN OVERMEEREN - DE CLERCQ en kind Romain ;
Mijnheer en Mevrouw Frans DE CLERCQ-STUDER en kind Luc ;
Mijnheer en Mevrouw Paul DE CLERCQ-BLOCKEEL en kinderen Marnix en Martin ;
Mijnheer en Mevrouw Sylvain DE CLERCQ-MESSIAEN en kind Fabian ;
De families DE CLERCQ, SPIERS, VANDER STRAETEN, VAN DEN HECKE,

BEDANKEN

voor de blijken van deelneming.