

*Dit afscheid valt ons verschrikkelijk zwaar  
We zullen je heel erg missen  
We hadden samen nog zoveel plannen en dromen  
maar je werd ons te snel ontnomen.*



Wij vergeten je niet

DE HEER

## Robert DE CLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw  
Nelly MENSCHAERT

Hij werd geboren te Nederbrakel op 1 juli 1927 en  
onverwachts godvruchtig overleden in het A.Z.-  
St.Elisabeth te Zottegem op 19 maart 1997,  
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

De families DE CLERCQ, SPITAEELS en  
MENSCHAERT, VAN DE MERGEL danken U  
voor uw medeleven in hun rouw.

Namis op vrijdag 25 april 1997 om 18.30 uur.

*Ik kijk naar de bomen want ik houd van de bomen,  
elk steevast in zijn kaveltje grond,  
veranderlijk met weer en seizoen en s' winters  
in bedrieglijke dodendans nog nobel.*

*De luchten schat ik op hun lichtgehalte :  
vaak maakt een dag van zon mij al gelukkig,  
maar aarde word ik en ik drink ontzettend  
wanneer het regent na een tijdje van droogte.*

*Een enkele maal zie ik een oude vriend  
die zich tot hier gewaagd heeft en we praten  
zonder veel zwaarte over nu en vroeger*

*Van alles wat ik weet werd ik niet wijzer,  
maar s' nachts vang ik de seinen uit 't heelal  
geduldig op en respecteer hun kode*

*Hans Andreus*

Pa, je praatte met de bomen alsof zij je konden  
horen, het waren je eigen kinderen.  
Jouw boompjes, jouw werk, jouw leven, wij allen,  
zullen blijven voortgroeien.

Dank je, om je zorg, je liefde, je raad, je leven !  
Linda.

---

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm Brakel 055/42.84.80*