

Geloofd zij Jezus Kristus.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

de Heer

Robert DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA VAN DEN BOSSCHE,

geboren te Nederbrakel op 27 oktober 1902
en godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 6 februari 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

God, Gij zijt altijd bereid U te ontfermen
over ons en ons te sparen. Wij vragen daar-
om voor uw dienaar die wij vandaag ten
grave dragen : gebied uw HH. Engelen hem
op te nemen en hem te geleiden naar het
nieuwe paradijs, de hemel. Zo zal hij die in
U geloofde en op U vertrouwde, de macht
van het kwaad ontgaan en delen in de he-
melse vreugde voor altijd.

Mocht onze dierbare overledene nu de eeu-
wige vreugde kennen voor al het harde zweo-
gen, voor zijn trouw in liefde, voor zijn be-
proevingen en lijden. Of mogen wij niet ho-
pen en denken dat de mens gelouterd wordt
door lijden en beproeving ?

Mijn trouwe echtgenote, mijn beste kinde-
ren, kleinkinderen en vrienden, ik dank U om
uw liefde, uw genegenheid en uw kommervolle
zorgen. Bidt nu tot God dat Hij mij in Zijn
erbarmen opneme in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE CLERCQ, VAN DEN BOSSCHE,
VIVILLE, FLAMEE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel