

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SOPHIE - COLETA DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer

BENJAMIN VOLCKAERT

geboren te Nederbrakel de 11 November 1868,
en er godvruchtig overleden de 20 Maart 1954.
Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap van de H. Jozef.



Al wordt men oud, de tachtig zelfs voorbij, heeft men dikwijls niet de durf, de dood als een nabije mogelijkheid te aanzien, vooral wanneer een goede gezondheid meehelpt om met hart en ziel naar het leven te verlangen. Maar toch komt eens de dag dat men noodzakelijker wijze de dood in het aanschijn moet durven zien. Gelukkig dan zij, die, wanneer ze de grond van dit aardse leven voelen wegschuiven, zich, door een kristelijk leven, een houvast hebben verzekerd in de eeuwigheid bij O. L. Heer.

Zo is het met de duurzame overledene gegaan. Ze is mogen oud worden en plots voelde ze haar krachten begeven. Maar ze was gereed, en rijk genoeg aan verdiensten voor de hemel, om naar de eeuwigheid te gaan. Ze heeft nooit gearzeld de zware lasten van het leven en een talrijk huisgezin te aanvaarden. Haar levenstaak aanzag ze als een opdracht van God. Met grote eer en voldoening voor God heeft ze die taak volbracht.

Duurbare kinderen en kleinkinderen blijft elkander lief hebben en begrijpen zoals ge het deedt toen ge nog bij mij thuis waart. Op die weg ligt het levensgeluk. Ik dank U voor de goede zorgen en blijf rekenen op uw gebeden en vrome gedachtenis.

Mijn Jezus Barmhartigheid!



De Familiën **VOLCKAERT, DE CLERCQ, DE GEETER** en **DE TEMMERMAN** ;

danken oprecht voor uw
gebeden en uw meevoelen
in de rouw.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.